

KLEJTRUP

*"Musik og sammenhold
har altid sat sit præg på os i Klejtrup"*

Historien om en musikalsk landsby, der står sammen...

Du kan ligesom fornemme det. Sprøde musikalske toner er med til at tegne bybilledet i Klejtrup. Musikken er en livsnerve i den kuperede landsby med den smukke sø og det – i Danmark – verdenskendte "Verdenskort".

Du møder dem på torvet, i gaden, i butikkerne. De unge musikalske mennesker, der går på Klejtrup Musikefterskole. De er seriøse og målrettede og vil noget med deres musik – ellers havde de ikke valgt musikefterskolen i Klejtrup, hvor adgangskravene er skrappe. Eleverne har en skøn kontakt til byen og Klejtrup-borgerne, deltager aktivt i byens liv, holder koncerter. Sidder der på torvet en lørdag formiddag og gør Klejtrup til mere end en almindelig landsby med godt 700 indbyggere. Klejtrup er noget særligt for dem, og de gør noget særligt ved Klejtrup.

Byen har naturligvis også et musikhus og en yderst aktiv idrætsforening, der arrangerer bunker af koncerter med gode navne, ligesom legeparkens aktivitetsudvalg også lige arrangerer et årligt melodi grandprix for børn. Til glæde for de unge og de gamle – og alle dem midt i mellem.

FRA LEGEPLADS TIL LEGEPARK...

Oveni alt det med musikken har Klejtrup massevis af andre foreninger, som alle holder sammen med det fælles formål at skabe trivsel og udvikle byen. Og det har de altid gjort. På byens torv findes den smukke skulptur med navnet "Sammenhold" – et sammenhold, der også kom til udtryk, da der for nylig skulle laves en legeplads i byen.

Mange hundrede frivillige timer senere, og et stort stykke arbejde med at skaffe de fornødne økonomiske midler, kunne Klejtrup-borgerne stolt knejse med nakken og fremvise ikke bare en legeplads, men en imponerende legepark med volleybaner,



oplevelsessti, småbørnslegeplads, motorisk legeplads, træningspavillon, multibane, amfiteater plus meget mere...

TRÆSKO STINE

På legeparkens teater spilles måske et stykke om "Træsko Stine". Hendes hus i Klejtrup er i hvert fald kendt af de fleste – ligesom Træsko Stine selv. Da hendes mand, der var skomager, døde, måtte hun selv til at lave træsko, skønt manden længe havde nægtet at lære hende det "Det er ikke kvindearbejde" havde han sagt fra sit sygeleje.

Men Træsko Stine nåede lige nøjagtig at lære det, så hun kunne forsørge sine børn. For børn havde de nok af, og når de var lagt i seng, traskede hun 3-4 km ned til Hærup sø for at malke køer – og hun nåede hjem inden børnene vågnede.

Træsko Stine solgte også slik, alligevel var hendes hænder ikke blevet sorte af lakrids – men af læderet fra træskoene.

Træsko Stine var en ener – og under krigen var hun naturligvis også klar til at hjælpe den lokale modstandsgruppe kaldet Sandbækgruppen. Hun havde ammunition på loftet, hvor hun en overgang også hjalp med at skjule tre franske piloter.

Ellers passede hun mest sig selv. Måske ikke særligt typisk for en Klejtrup-borger, der altid nyder at byde nye mennesker velkomne. Både turister og tilflyttere.

"Jo, i Klejtrup kan alle blive en del af fællesskabet og sammenholdet – og så behøver man ikke engang at være musikalsk..."

Vidste du at...

- turistattraktionen "Verdenskortet" blev grundlagt af Søren Poulsen i 1944? Idéen fik han, da han fandt en sten, der lignede Jylland.
- teksten på mindestenen over Sandbækgruppen ved Hærup Sø er forfattet af frihedskæmperen Christian Ulrich Hansen, som var med i Holger Danske Gruppen, og som blev henrettet af tyskerne?
- Klejtrup blev udnævnt som årets landsby i 2004?
- Danmarks næstsidste offentlige henrettelse skete i Klejtrup den 5. januar 1881? Her valfartede 5-10.000 mennesker til Klejtrup for at se dobbeltmorderen Rasmus Mørke få hugget hovedet af
- der aldrig er sket en udflytning af gårdene i Frstrup, der ligger tæt ved Klejtrup?
- Klejtrup snart får sin egen filmfestival?
- Christian den 4. solgte de fleste af sine møller for at skaffe penge? Men møllen i Klejtrup beholdte han, fordi den kørte godt
- der var spiritusforbud på Sø kroen frem til midten af 1960? Her blev forbuddet ophævet, efter at man havde spurgt i kirken, om nogle havde indvendinger
- Klejtrup har sin egen hjemmeside på www.klejtrup-by.dk
- ved Klejtrup sø ligger resterne af middelalderborgen Brattingborg og Klejtrup Volde?